

## Peter en Jacqueline van der Meer

---

**Van:** "josine van velzen"  
**Aan:** "Peter en Jacqueline van der Meer"  
**Verzonden:** donderdag 22 november 2007 19:43  
**Onderwerp:** RE: dinsdag 11 december laatste inleverdatum voor het familieblad

Haay Jacqueline,

Het is toch anders geworden omdat het onderwerp te persoonlijk was volgens de leraar. Dus geen betoog helaas. Maar ik zal we even een stukje vertellen over Rome.

### **Excursie Rome 07 - Visser 't Hooft Lyceum, Leiden**

Van vrijdag 12 oktober tot en met vrijdag 19 oktober was ik met een groep van 37 5vwo'ers en 4havo'ers en 4 leraren in Rome. In Rome hebben we alle hoogtepunten bekeken. In de meeste kerken werden we rondgeleid door onze eigen klasgenoten. Op school had elk groepje van 5 mensen een kerk of gebouw toegewezen gekregen, en daar had dan dat groepje een presentatie over voorbereid. Als we dan in een kerk kwamen, nam elk lid van dat groepje een vijfde van de groep mee de kerk in. Die leidde dan het groepje rond. We moesten het zo aanpakken omdat je geen rondleidingen aan grote groepen mag geven als leraar. Dan hebben ze liever dat je een gids huurt.

We hebben de Sint Pieter bezocht èn beklommen. Ook zijn we in de Vaticaanse Musea geweest en hebben we de Sixtijnse Kapel bezocht. Die is echt prachtig trouwens! Verder hebben nog meer kerken bezocht, wel een stuk of 12 en allerlei musea en beroemde pleinen. We zijn ook in de Catacomben geweest onder het oude Rome. Dat is waar de Romeinen hun doden begroeven.

We sliepen met z'n allen in een hotel, jongens en meisjes gescheiden. Dat was trouwens voor sommige mensen erg jammer. We aten iedere avond met z'n allen in het zelfde restaurant voor de zelfde goedkope prijs. Het eten was naar mijn mening wel te doen, maar er waren ook mensen die voor het eten even de supermarkt plunderden omdat ze het bij voorbaat al niet lekker vonden.

Op de maandag gingen we met de bus naar Pompeii, dat ligt vlak bij Napels. Pompeii is zo bijzonder omdat daar een Romeinse stad nog volledig bestaat. Dat zit zo. In 79 na Christus barste de vulkaan de Vesuvius uit. De lava stroomde over Pompeii dat aan de voet van deze vulkaan ligt. Zo werd een hele stad inclusief mensen bedolven. De eerste serieuze opgravingen waren in 1860. Toen werd er dus ineens een heleboel duidelijk over hoe de Romeinen in die tijd leefden. Bij de opgravingen kwamen de archeologen ook holtes tegen in de lava. Deze hadden wat onlogische vormen. Totdat iemand op het idee kwam om deze holtes vol te gieten met gips. Toen werd duidelijk dat deze holtes waren ontstaan toen er mensen bedolven werden door de lava. De lava stonde om de mensen heen, maar de lijken verteerden. Dus bleven er holtes over. Wij hebben in dat oude Pompeii ook die afgietsels gezien. Als je dat ziet realiseer je je pas eigenlijk hoe echt het is. Dat je echt in een bijna 2000 jaar oude stad rondloopt.

Een ander onderdeel van de Romereis was het Bernini mysterie. Voor de niet-lezers onder ons, het Bernini mysterie is een boek geschreven door Dan Brown en het hele verhaal speelt zich af in Rome. Wij hebben bijna alle kerken en plekken uit het boek bezocht. Daarbij bekeken wij of de werkelijkheid een beetje klopt met het geschrevene in het boek. Dat is best grappig. Je beleeft het boek dan weer heel anders.

Dit was een kleine impressie van mijn Rome reis. Voor foto's kun je terecht op <http://www.foto's.van.der.meer.nl>

Groetes Josine van Velzen